

TER PLEKKE

Woon je ook op een bijzondere plek?
Mail naar redactie@vlotwaterwonen.nl.



afkomst en vormen een hechte gemeenschap. Het dorp is een van de meest kerkelijke gemeenten van Nederland. Een Urker traditie is dat mannen een gouden oorbel dragen, vaak in de vorm van een anker. Er wordt gezegd dat deze sieraden vroeger dienden als uitvaartverzekering. Wanneer een schipper strandde, kon met de opbrengst van de oorbel zijn begrafenis worden betaald.

PROEFWONEN

Zo belanden we in 2021. Wie woont er in de nieuwe drijvende villa's? Schipper Jan de Boer en zijn vrouw Geja bijvoorbeeld. Doordeweeks zwerft Jan rond op de Noordzee. Met zijn stoere zee-kotter gaat hij op zoek naar tong en schol. Geja werkt een paar dagdelen bij Zus & Zo, een echte van-alles-wat-winkel. Tot voor kort woonden ze in een twee-onder-een-kapwoning op Urk – het huis waar ze sinds hun trouwen hadden gewoond, en waar hun zes kinderen waren opgegroeid.

'We waren beiden de vijftig gepasseerd', vertelt Jan vanuit zijn luie stoel op het zonnige, verlengde terras. 'Alleen onze jongste zoon woonde nog thuis; we hadden dus veel onbenutte kamers. Trouwens, ons huis kon wel een flinke renovatiebeurt gebruiken, en het onderhoud van de flinke tuin stond ons steeds meer tegen.'

Geja vult aan: 'Mijn oog viel op een flyer in het plaatselijke nieuwsblad. "Op een prachtige plek in de ruim opgezette Oranjewijk realiseert ABC Waterwoningen zeven royale drijvende watervilla's", las ik. Meteen wist ik: dit is het helemaal voor ons!'

Een bezichtiging was zo geregeld, en niet veel later stapten Jan en Geja voor de eerste keer in hun leven een woonark binnen. Doordat het stevig waaide, werd Geja misselijk. De twijfel sloeg toe. 'We besloten eerst een week te gaan proefwonen op een vakantie-woonark, voor we de knoop doorhakten. Daarna wisten we: deze stap naar wonen op het water durven we aan!'